

Rubriek: Komt in Amersfoort.....

Zondag 3 april 2016 verzorgt

Peter Winteraeken de interactieve lezing

“Totaal toegewijd zijn kun je niet af en toe”

Zo luidt een interessante zin uit *Een cursus in wonderen*: zie T7.VII.1:4.

Waar ben jij aan toegewijd in je leven? Heb je laatst jezelf nog eens voor de volle 100% gecommiteerd aan een of andere ‘goede’ zaak? Of is je toewijding verdeeld, gewijd aan meerdere doelen in je leven? Of wisselt je toewijding?

Hoe zou het zijn om totaal toegewijd te leven? Wat zou je dan *nu* niet meer doen in je leven? En wat zou je dan wel doen? Waar is dat ene doel dat al jouw trouw en aandacht verdient? En.... wat bovendien geen enkele moeite, energie of inspanning vergt?

Terugkijkend naar mijn persoonlijke leven zie ik dat deze toewijding van tijd tot tijd schommelt. Periodes waarin ik me gepassioneerd voelde en me volledig inzette voor idealen, studies, relaties, werk, hobby’s. En periodes waarin die passie ontbrak maar waarin ik wel voortdurend zoekende was.

‘Totaal toegewijd zijn kun je niet af en toe’ werkt twee kanten op. Je bent óf totaal toegewijd aan de liefde en dan ervaar je 100% vrede, vreugde en geluk. Óf je bent totaal toegewijd aan het ego en dan ervaar je de wisselende emoties en toewijdingen van de persoonlijkheid. Met af en toe beperkte onderdompelingen in liefde, rust en geluk. Maakt dat laatste je fout of schuldig? Nee, je bent en blijft een onschuldig kind van de liefde, net als iedereen. Je hebt alleen anders gekozen. Het goede nieuws is: je kunt altijd opnieuw kiezen!

Totdat het moment aanbreekt waarop wij compleet samen vallen met de liefde zelf, blijken onze toewijdingen verdeeld te zijn. Nogmaals dat maakt ons niet fout of schuldig! En gaandeweg komen wij erachter dat wij allen één doel met elkaar delen: terugkeren naar liefde. Dan blijkt dat dit eenduidige doel ons allen verbindt. We hebben elkaar gevonden in een vereend doel. En....we hebben *elkaar* gevonden:

‘Als je wist Wie er aan jouw zijde wandelt op de weg die jij gekozen hebt, zou angst onmogelijk zijn.’
(T18.III.3:2)

We zien allen als broeders en zusters en nemen elkaar bij de hand. En we helpen elkaar om trouw te blijven, toegewijd te zijn aan dit pad. Om zo steeds meer over deze eenvoudige weg van liefde te leren. De eenvoud van *Een cursus in wonderen* ligt in het feit dat liefde eenvoudig is.

Gecomplieerdheid is eigen aan het ego.

Liefde kent één wet en dat is de wet van de Liefde: eenheid is al wat is. Liefde kent één visie: alles is

liefde of een roep om liefde. En liefde luistert naar één Stem: de Heilige Geest , je innerlijke Gids en intuïtie. Het is de volkomen bereidheid om niet langer meer te luisteren naar de stem van het ego, hoe hard en luid deze stem ook mag klinken.

Zodra wij toegewijde cursisten zijn, zijn we gelukkige leerlingen. Dat betekent niet dat er geen uitdagingen op ons pad zijn of komen. Het betekent dat we ons leven vanuit liefde leven. Dan mag er alles zijn wat er is. En doen we nog steeds onze dagelijkse dingen. We werken of niet , hebben onze hobby's, onderhouden onze relaties, ervaren onze persoonlijkheid en de daarmee gepaard gaande emoties en problemen. Echter deze worden vanuit liefde gezien en gedragen. Het hoeft niet te veranderen, het mag er allemaal zijn.

Vanmiddag gaan we in alle vrijheid samen na waar onze dagelijkse toewijdingen uit bestaan. In alle eerlijkheid gaan we op onderzoek uit. We ontdekken misschien dat we ons geluk en vrijheid buiten onszelf zoeken, in iets of iemand. In de hoop dat we toch zullen slagen, waar eerdere pogingen om dit geluk buiten onszelf te vinden hebben gefaald. En dat mag. En als we willen, kunnen we ervaren hoe het leven zich leeft als we totaal toegewijd zijn aan de liefde. Wat zou liefde zien, denken, voelen, zeggen en doen? Kortom, wat als liefde jou de weg wijst? Hoe zou je leven er dan uitzien? Zou je dan niet het Christus Zelf ervaren? En dit Christus Zelf niet overal, in alles en iedereen zien?

Jezus zei :

'Hem (Jezus) komt ook liefde toe omdat hij een broer is, en toewijding als hij is toegewijd. Slechts op grond van mijn toewijding heb ik recht op de jouwe. Er is niets aan mij wat jij niet kunt bereiken. Ik heb niets wat niet van God afkomstig is. Het huidige verschil tussen ons is dat ik niets ánders heb.'
(T1.II.3:8-12)

Allen van harte welkom!

Peter Winteraeken

www.peterwinteraeken.nl