

Door: Peter Winteraeken

WAT IS SUCCES?

In de ogen van de wereld ben je succesvol als je het 'gemaakt hebt' in de wereld. Een prachtbaan, prachthuis, prachtvrouw of prachtman, prachtkinderen, prachtauto, prachtig lijf, prachtig veel geld.... Wellicht heb je nu net een prachtvakantie achter de rug. Met prachtige herinneringen en prachtige ontmoetingen. En is de tijd nu daar om weer aan het werk te gaan, naar school te gaan of het 'gewone leven' weer op te pakken. Wat verandert dat 'prachtige' toch snel in iets anders. Het prachtige weer dat plots omslaat in 'minder fraai weer'. Het lijf dat begint te haperen. Die prachtman, prachtvrouw of prachtkinderen die na jaren samen te zijn toch plots wat vlekjes en deukjes blijken te vertonen. En vaker dan ons lief is worden prachtige relaties verbroken. Wat is dat toch met al die prachtige vormen in de wereld, die nooit altijd en voor eeuwig prachtig blijven?

In vrede zijn

Wat als je in plaats van succes in de wereld na te jagen vraagt om wat jij werkelijk verlangt en.... ook al hebt? Achter al het streven naar pracht en praal gaat de wens schuil om gelukkig en in vrede te zijn. Een gelukkig en vredig leven te kunnen leiden. Eenvoudigweg gelukkig en vredig zijn. Maar het normale menselijke streven naar geluk is gericht op het uiterlijke en geen enkele uiterlijke vorm houdt lang stand, kan ons tevreden stellen, omdat vorm niet is waar het om gaat.

Waar we met zijn allen werkelijk naar verlangen is de inhoud achter alle vormen. We zoeken liefde, vrede, vreugde, vrijheid en geluk. Dat zijn universele menselijke behoeften. Daarin zijn we allen gelijk en verenigd. En we denken dat geluk /die vrede te vinden in een of andere vorm: die partner of dat geld moet mij gelukkig maken. Dán pas ben in in vrede! Als we hieraan toegeven, zitten we gevangen en komen we er niet uit. Met eindeloos uiterlijk zoeken tot gevolg. Als we echter inzien dat geluk en vrede ons natuurlijk erfgoed is, dat dit zuiver en alleen een innerlijke aangelegenheid is, dan ontdekken we.... vrijheid! Geluk en vrede is ons gegeven - voor altijd - omdat dát is wat wij in waarheid zijn. Wij zijn pure liefde, vrede, vreugde, vrijheid en geluk. Dat is onze essentie, de inhoud achter elke vorm.

Wil dit zeggen dat we niet mogen genieten van al het moois dat we zien, ervaren, bezitten of nastreven? Wel nee, geniet ervan en.... wees er niet van afhankelijk. Wees vrij van niet bestaande behoeften en banden die je gevangen houden. Werkelijke vrijheid is innerlijke vrede. Vrede hebben met wat is. Dat is werkelijk succesvol zijn. Een cursus in wonderen vat het zo samen:

'Wie zou ergens 'heen' gaan als innerlijke vrede al totaal is? En wie zou willen proberen gemoedsrust te ruilen voor iets wat nog begerenswaardiger is? Wat zou nog begerenswaardiger kunnen zijn dan dit?' (ECIW:HvL.4.IA.8:8-10).

Als vrede onze natuurlijke staat is, mag ik dan wel onvrede (boosheid, verdriet, angst, pijn etc.) ervaren? Natuurlijk mag dat enhet hoeft niet. Onvrede duurt zolang ik daarvoor kies. En het goede nieuws is....ik kan altijd opnieuw (leren) kiezen. Anders kiezen met andere resultaten tot gevolg. Een vraag die hierbij aansluit is: ben ik bereid om vrede te sluiten met elke onvrede die ik in mezelf en in anderen bespeur? Hoe zou dat voelen mezelf en anderen - van moment tot moment - accepteren precies zoals ik ben en zoals anderen zijn? Met geen enkele intentie om iets in mij of buiten mij te veranderen? Zou ik vrede ervaren? Zou het kunnen?

Ik ben benieuwd naar je ervaringen en antwoorden op deze vragen.

Laat me dat gerust weten via: peter@peterwinteraeken.nl