

## Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken

door Peter Winteraeken

In de rubriek 'Wonderstudies' belicht ik een bepaald onderwerp/thema of zinsnede uit *Een cursus in wonderen*. Ik pretendeer in deze rubriek niet de waarheid in pacht te hebben. Ik wil slechts de lezer deelgenoot maken van mijn dagelijkse ervaringen met het prachtige gedachtegoed van de Cursus. En wellicht nodigt dat uit tot inspiratie en blijde aanmoediging om deze weg - van ervaringen in liefde - te gaan.

Theologische overwegingen als zodanig zijn per definitie controversieel, aangezien ze op geloof berusten en daarom aanvaard of verworpen kunnen worden. Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. Het is deze ervaring waarop de cursus aanstuurt. (VvT.In.2:4-6)

Zo deel ik ook graag deze fascinerende zin uit hoofdstuk 15 'Het Heilig Ogenblik':

Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. (T15.XI.10:11)

Op het moment dat ik deze rubriek schrijf, is een nieuw jaar net ontsproten en worden goede voornemens gemaakt door de mensheid. Zelf intrigeert mij deze zin ieder jaar opnieuw. Ook nu weer. Keer op keer hoor ik in mij de mantra weerklinken: "*Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken.*"

En deze mantra wordt versterkt door het zien van de humoristische theatersketch 'Dinner for one', die vooral in Duitsland op oudejaarsavond een vaste schare liefhebbers aan de buis kluistert. Hierin zegt butler James tegen de gravin: "Same procedure as last year?" Waarop zij hem antwoordt met: "Same procedure as every year, James".

Terug naar de mantra. Vanuit de Cursus bezien staat het ego-denken op zijn kop. Dus de ego-mantra van deze zin luidt: "*Maak dit jaar hetzelfde door het helemaal anders te maken.*"

Het ego heeft zo zijn eigen kijk op tijd. Het ego bestaat bij de gratie van tijd. Dus het ego wil alles hetzelfde houden. Het ego wil *tijd* in stand houden. En dat betekent een denken gericht op verleden en toekomst. Het 'Nu' heeft voor het ego geen betekenis. Het ego is gebaat bij een Nieuwjaar dat hetzelfde wordt als het Oudjaar. Geen verandering (van denken) in het heden, maar hetzelfde (denken) zoals het verleden. En dat doet het ego 'heel slim' door het schuldaspect consequent en onder alle omstandigheden te adoreren. Schuld is de basisvoorwaarde voor het voortbestaan van het ego. Dus zijn nieuwjaarscredo of goede voornemen blijft: 'focus op schuld'.

Als ik naar het ego luister dan zie en hoor ik schuld in alles wat mijn zintuigen mij rapporteren. Zelfbeschuldiging en het beschuldigen van anderen vormen de keten die het ego voortdurend smeedt. Gedachten zoals 'ik doe het niet goed, ik ben fout en schuldig' en 'anderen doen het niet goed, zijn fout en schuldig' blijven het valse uitgangspunt, 'het ego', op zijn plek houden. En 2013 blijkt een herhaling van zetten te worden van het afgelopen jaar. Het patroon (en dus het jaar) herhaalt zich: *aanval en verdediging, verdediging en aanval, etc.* Het ego lacht stiekem in zijn vuistje, zijn voortbestaan is verzekerd!

*Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken:*

De Cursus plaatst alles terug in het juiste perspectief. Als ik mezelf en mijn medebroeders als schuldig zie dan is dat foutieve waarneming, bezien vanuit de Cursus. Ik moet dus de verzoening voor mezelf aanvaarden. En dat betekent ervaren - werkelijk ervaren - dat ik onschuldig ben. En als ik onschuldig voor mezelf als werkelijkheid kan accepteren dan geldt dat automatisch voor iedereen en alles waar mijn blik op rust. De keuze is dus: voor onschuld

gaan staan. En *dat* is een innerlijke keuze. Het is een keuze in de denkkeest. Het is de enige en onvermijdelijke keuze die iedereen in elk Nu en in elk Heilig Ogenblik kan maken. Kiezen voor onschuld, steeds weer. Keer op keer oefenen onder alle omstandigheden in dit aardse klaslokaal. Totdat het moment aanbreekt dat we samen vallen met onschuld en dan is alle keuze voorbij. Wij zijn onschuld, wij zijn thuis!

*Zo zal het jaar in vreugde en vrijheid beginnen. Er is veel te doen, en we werden lang opgehouden. Aanvaard het heilig ogenblik nu dit jaar geboren wordt, en neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in, die zo lang onvervuld is gebleven. Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. En laat al je relaties voor jou heilig worden gemaakt. Dit is onze wil. Amen. (T15.XI.10:8-14)*

Waarom hierop wachten? Het Nu is altijd. We kunnen altijd - Nu - opnieuw voor onschuld kiezen. En dat levert altijd *dezelfde liefdeservaring* op.

Focus op onschuld, focus op liefde.