

Peter Winteraeken

Begeleider | Trainer | Coach

Praktijk voor Bewust Zijn



Leven met Een cursus in wonderen

Nieuwsbrief 34

8 november 2020

Let op: alle Live bijeenkomsten gaan vanwege de huidige Corona maatregelen tot nader orde niet door!

Voor info en aanmelding:

Peter Winteraeken
Wilhelminalaan 71
6101 JD Echt

Telefoon:
0475-484833 | 06-80040175

E-mail:
peter@peterwinteraeken.nl

En zie voor alle activiteiten de website:
www.peterwinteraeken.nl

Reacties in het gastenboek:

Benieuwd naar reacties van deelnemers?

Of zelf een bericht plaatsen?

Kijk dan [hier](#) voor het gastenboek.

Peter op YouTube!

Binnenkort nieuw op YouTube:
- lezing Peter bij MIC op zo 6 dec 2020.

Zie voor info + aanmelding verderop in deze nieuwsbrief.

Hier nog een keer de 2 eerdere lezingen bij MIC:

Lezing 6 januari 2019:
- ['Gelukkig Nieuw Jaar'](#)

Lezing 3 december 2017:
- ['De Hemel is de beslissing die ik moet nemen'](#)

Uit werkboekjes 310:

Er is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben liefde in ons hart verwelkomd.

(Een cursus in wonderen: WdII.310.2:4)

Uit werkboekjes 308:

Het kan niet het doel van de tijd zijn om verleden en toekomst te bewaren als één geheel.

Het enige interval waarin ik van de tijd kan worden verlost, is nu.

Want in dit ogenblik is vergeving gekomen om me te bevrijden.

(Een cursus in wonderen: WdII.308.1:3-5)



Uit werkboekjes 304:

Waarneming is een spiegel, en geen feit.

Wat ik zie is de staat van mijn denkkeest die naar buiten is gespiegeld.

(Een cursus in wonderen: WdII.304.1:3-4)

Uit werkboekjes 311:

Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is.

Oordelen werd gemaakt om als wapen tegen de waarheid te dienen.

Het scheidt datgene af waartegen het wordt gebruikt en isoleert het als was het iets aparts.

En dan maakt het ervan wat jij zou willen dat het is.

Het oordeelt over wat het niet begrijpen kan, omdat het de totaliteit niet kan zien en daarom verkeerd oordeelt.

Laten we er vandaag geen gebruik van maken....

(Een cursus in wonderen: WdII.311.1:1-5)



Uit werkboekjes 312:

Ik zie alles zoals ik wil dat het is.

Waarneming volgt op oordeel.

Wanneer we geoordeeld hebben, zien we bijgevolg wat we willen zien.

Want ons zicht kan alleen maar dienen om ons te bieden wat we hebben willen.

Het is niet mogelijk om niet op te merken wat we willen zien en te negeren waarnaar we verkozen te kijken.

(Een cursus in wonderen: WdII.312.1:1-4)

Uit werkboekjes 314:

Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt.

Vanuit een nieuwe waarneming van de wereld komt een toekomst die sterk van het verleden verschilt.

De toekomst wordt nu begrepen als niets dan een uitbreiding van het heden.

Vroegere vergissingen kunnen er geen schaduw meer op werpen, zodat angst haar idolen en beelden heeft verloren, en nu ze vromloos is, geen gevolgen heeft.

(Een cursus in wonderen: WdII.314.1:1-3)



Uit werkboekjes 322:

Ik kan slechts opgeven wat nooit werkelijk was.

Ik offer illusies op, meer niet.

En zodra illusies verdwijnen vind ik de geschenken die ze probeerden te verbergen,

die in een stralend welkom op me wachten....

(Een cursus in wonderen: WdII.322.1:1-2)

Werkboekjes 325:

Al wat ik denk te zien, wat spiegelt een idee.

Dit is de grondgedachte van verlossing: wat ik zie weerspiegelt een proces in mijn denkkeest, dat begint met mijn idee van wat ik wil.

Vandaaruit bedenkt de denkkeest een beeld van wat hij verlangt, van waarde acht en daarom probeert te vinden.

Deze beelden worden dan naar buiten geprojecteerd, gezien, als werkelijk beschouwd en als eigendom bewaakt.

Uit waanzinnige wensen ontstaat een waanzinnige wereld.

Uit oordeelende staat een veroordeelde wereld.

En uit vergevende gedachten komt een lieflijke wereld voort, genadig voor de heilige Zoon van God, om hem een vriendelijk thuis te bieden, waar hij een poos kan rusten voor hij verder reist,

om zijn broeders te helpen samen met hem voort te gaan en de weg te vinden naar de Hemel en naar God.

Onze Vader, Uw ideeën weerspiegelen de waarheid, en de wijne brengen los van die van U alleen maar dromen voort. Laat me zien wat alleen de Uwe weerspiegelen, want die en die alleen bepalen de waarheid.

(Een cursus in wonderen: WdII.325)



Werkboekjes 324:

Ik volg slechts, want ik wil niet de leiding.

Vader, U bent Degene die mij het plan voor mijn verlossing hebt gegeven.

U hebt de weg bepaald die ik heb te gaan, de rol die ik op me heb te nemen en elke stap op het mij aangewezen pad.

Ik kan de weg niet kwijtrafen.

Ik kan er slechts voor kiezen een tijdje af te dwalen, om dan terug te keren.

Uw liefderijke Stem zal me altijd terug naar mijn voeten de goede kant op leiden.

Mijn broeders kunnen allen de weg volgen die ik hun voorga.

Maar ik volg slechts op de weg naar U toe, zoals U die mij wijst en wil laten gaan.

Laten we dus iemand volgen die de weg kunt.

We hoeven niet te taimen en we kunnen niet afdwalen van Zijn liefdevolle Hand voor langer dan een ogenblik.

We gaan samen onze weg, want we volgen Hem.

En Hij is het die de afloop zeker stelt en een veilige thuiskomst waarborgt.

(Een cursus in wonderen: WdII.324)

Uit werkboekjes 332:

Angst bindt de wereld. Vergeving maakt haar vrij.

Het ego maakt illusies. De waarheid maakt zijn boze dromen ongedaan door ze weg te schijnen.

De waarheid brengt nooit een aanval voort. Ze is er gewoon.

En door haar aanwezigheid wordt de denkkeest teruggeroepen uit fantasieën en ontwaakt hij tot wat werkelijk is.

Vergeving nodigt deze aanwezigheid uit binnen te komen en haar rechtmatige plaats in de denkkeest in te nemen.

Zonder vergeving is de denkkeest geketend, en gelooft hij in zijn eigen nietigheid.

Maar mét vergeving schijnt het licht door de droom van duisternis heen en biedt hoop en schenkt hem het middel om de vrijheid die zijn erfgoed is te verwezenlijken.

(Een cursus in wonderen: WdII.332.1:1-8)

Werkboekjes 338:

Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten.

Dit is alles wat nodig is om heel de wereld tot verlossing te brengen.

Want in deze ene gedachte is eenieder eindelijk verlost van angst.

Nu heeft hij begrepen dat niemand hem bang maakt en niets hem in gevaar kan brengen.

Hij heeft geen vijanden en hij is veilig voor alle uiterlijke dingen.

Zijn gedachten kunnen hem bang maken,

maar aangezien deze gedachten alleen hem toebehoren,

heeft hij het vermogen ze te veranderen

en elke angstgedachte voor een vreugdevolle gedachte van liefde in te ruilen.

(Een cursus in wonderen: WdII.338.1:1-5)

Beste {{voornaam}}

{{achternaam}}

U heeft zich (eerder) aangemeld voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Fijn dat u op de hoogte wilt blijven van alle activiteiten!

Als u niet langer prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden beneden aan deze nieuwsbrief.

Alle Live bijeenkomsten gaan tot nader orde niet door!:

Live bijeenkomsten gaan tot nader orde niet door! Voor alle duidelijkheid en in aanvulling op de eerder verstuurd nieuwsbrief nr. 33 van vandaag:

alle Live bijeenkomsten gaan tot nader orde niet door.

Dit vanwege de eerder afgelopen week afgekondigde Corona maatregelen van de regering, die zeker tot en met 18 november zullen aanhouden en wellicht langer zullen duren.

Indien de situatie hieromtrent wijzigt informeer ik u hierover.

Online bijelkaar komen?

Dat kan gewoon.

Wilt u in verbinding blijven en samen geïnspireerd verder gaan met Een cursus in wonderen?

Kijk dan voor alle Online activiteiten de eerder op 8 november gestuurde nieuwsbrief nr.33.

Of zie verderop in deze aangepaste nieuwsbrief nr.34.

Er is een ruim (nieuw) scala aan Online activiteiten die via Zoom worden aangeboden voor handen.

Welkom!

Hartelijke groet,
Peter Winteraeken

Wo 11 nov: Online toelichting werkboekjes van de dag...:



Voor deelnemers uit geheel Nederland en België!

Online wekelijkse toelichting op woensdagmorgen.

Met Peter Winteraeken

Maak kennis en proef van de kracht van de dagelijkse werkboekjes uit Een cursus in wonderen.

Kom op woensdagochtend een dik uurtje proeven van het inspirerende gedachtegoed van Een cursus in wonderen:

- met een toelichting op de werkboekjes van de dag;
- met een meditatie;
- interactief: gelegenheid tot het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Voor wie? Voor iedereen die wil deelnemen.

Online toelichting dagelijkse werkboekjes: via Zoom. **Dag:** wekelijks op woensdagmorgen.

Datums: start wo 2 sept 2020 / einde wo 30 juni 2021.

Tijd: 9:00 - 10:15 uur.

Deelnamekosten: op donatie basis.

Begeleiding: Peter Winteraeken

Meer info? Zie website: klik [hier](#)

Aanmelden: je hoeft je slecht 1 x aan te melden. Je komt dan op de verzendlijst. Je kunt vervolgens deelnemen zo vaak en wanneer jij maar wilt.

AANMELDEN

Zie de linkerkolom voor treffende passages uit de werkboeklessen van de huidige periode in het jaarl!

Zo 15 nov: lezing Online ontmoetingspunt ECIW



Interactieve lezing met als thema 'vrijheid binnen relaties'.

Met Peter Winteraeken

Online via Zoom. Deelname gratis!

Waartoe dienen relaties? Onze relaties zijn volgens Een cursus in wonderen dé snelweg voor je eigen heling.

Heb je zin om vrijheid binnen relaties te ontdekken? Breng gerust al je relatievraagstukken in. Allen hartelijk welkom!

Datum: zondag 15 november 2020

Tijd: 11:00 - 12:30 uur.

Locatie: Online via Zoom

Entree: gratis!

Aanmelden: niet nodig.

Log in via de Zoomlink: klik [hier](#).

Zoom ID: 452-880-2647

Wachtwoord: Niet van toepassing

Meer informatie: 06-14591000 (waltervanbijsterveld@gmail.com) en bezoek [hier](#) de webpagina.

Wo 25 nov en wo 16 dec: landelijke Online Cirkel Choose Again



Landelijke Online Choose Again Cirkels op zaterdag- én woensdagmiddag:

Gebaseerd op de Zes Stappen naar vrijheid van Diederik Wolsak.

Met Peter Winteraeken

Wil je innerlijke rust en vrijheid ervaren? Vergeef, vergeef, vergeef.....

Breng gerust al je vragen en kwesties in.

Voor wie?

Voor iedereen - wereldwijd - die hieraan wil deelnemen.

Online Cirkels: via Zoom.

Dag: woensdag 25 nov en woensdag 16 dec

Tijd: 13.30 - 16.00 uur.

Deelnamekosten 2020: € 20,00 per keer.

Begeleiding: Peter Winteraeken

Meer info? Zie website: klik [hier](#).

AANMELDEN

Start > Do 26 nov: Online vragenuur met Een cursus in wonderen



Online vragenuur met Een cursus in wonderen

Met Peter Winteraeken

Heb je een vraag of kwestie waarmee je al langer worstelt?

En wil je graag interactief hierover uitwisselen onder deskundige begeleiding en met mede cursisten samen komen?

Hartelijk welkom bij het Online vragenuurtje met én over Een cursus in wonderen (ECIW).

Je kunt elk gewenst thema, kwestie en vraag aan de orde brengen:

Frequentie: ± eens per twee weken op donderdagavond.

Tijd: 20:00 - 21:30 uur.

Datums donderdagavond:

2020: do 26 nov en 17 dec.

2021: do 14 jan, do 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mrt, 25 mrt, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli.

Locatie: Online via ZOOM.

Deelnamekosten: € 15,00 per keer.

€ 65,00 voor een 5-strippenkaart.

€ 135,00 voor een 10-strippenkaart.(= 1 x gratis deelname!)

Begeleiding: Peter Winteraeken.

Meer info? Zie website: klik [hier](#).

Aanmelden: na aanmelding ontvang je de ZOOM uitnodigingslink.

Aanmelden kan tot en met de woensdagavond voorafgaand aan de datum van het Vragenuurtje.

AANMELDEN

Zo 6 dec: Online lezing ECIW MIC Doorn

Interactieve Online lezing vanuit het landelijk ontmoetingspunt voor Een cursus in wonderen te Doorn.

Met Peter Winteraeken

Titel: 'Het ziele van het gebed: gebed, vergeving, genazing.'

"Gebed is een stap opzij doen, een loslaten, een stille tijd van luisteren en liebbeben." (L1.1.5:1)

In Een cursus in wonderen tref je vele gebeden aan. De meeste vind je cursief gedrukt in het 2e deel van het Werkboek. We lichten een aantal gebeden eruit en proeven samen van de liefdevolle kracht die deze bezitten. Vanmiddag staan we interactief stil bij dit prachtige deel uit de Aanvullingen op Een cursus in wonderen. Waarbij we de eenheid ervaren van vergeving, gebed en genazing.

Waar vraag jij om in je hart? Van harte welkom met al je vragen....

Datum: zondag 6 december

Tijd: 13.30 uur: start Webinar. 14.00 uur: start Lezing. 16.30 uur: Einde.

Locatie: Online via Zoom.

Entree: op donatie basis.

Let op: aanmelden vooraf is nodig!

Ga hiervoor naar de aanmeldpagina op hun website: klik [hier](#).

Bezoek hier hun website.

Ma 7 dec Online AH-groep

Online voor deelnemers uit geheel Nederland en België!

Attitudinal Healing betekent het helen van je innerlijke houding.

Met Peter Winteraeken

AH-Principe 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

AH-Principe 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

Twee prachtige en krachtige principes om het tijdsbesef drastisch om te keren: niet langer zorgen maken over de toekomst en spijt hebben om het verleden maar aandachtig leven in het NU.

Leer leven met minder angsten door het NU moment toe te laten. Oefen je hierin.

Voor wie?

Voor iedereen uit Nederland en België die hieraan wil deelnemen.

AH-groep: Online (via Zoom). Serie van 10 maandelijkse bijeenkomsten.

Datum: vervolg ma 7 dec, 4 jan, 1 feb, 1 mrt, 5 april, 3 mei en 7 juni.

Tijd: 10.00 - 12.15 uur.

Deelnamekosten: € 70,00 voor de resterende serie van 7 bijeenkomsten. Of € 10,00 per keer.

Begeleiding: Peter Winteraeken.

Meer info? Zie website: klik [hier](#)

AANM