

Eenheid is al wat is!

Door: Peter Winteraeken

"Je hebt geen hulp nodig om de Hemel binnen te gaan, want je hebt die nooit verlaten.(ECIW; VvT.5.1:1)' en 'De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.(ECIW; Wd1.138)', zijn twee inspirerende zinnen uit Een cursus in wonderen (ECIW) die over de Hemel gaan.

De Hemel uit Een cursus in wonderen is niet zozeer een 'hiernamaals' of 'een leven na de dood'. Veeleer bedoelt de Cursus een leven in het nu. Een leven waarin je bewust bent van de eenheid met al wat is. Het gaat over eenheid ervaren. Dat is de Hemel. En over eenheid kun je niet praten of schrijven..... Ook al probeer ik dat nu wel.

Eenheid kun je wel ervaren. Het is net als de lentezon die voor het eerst straalt na een diepe lange winternacht. Je kunt de gloed van deze eerste zonnestrallen voelen. Zo is het ook met eenheid. Wanneer het besef van eenheid terugkeert - het is overigens nooit weggeweest - is dat merkbaar in je gemoedsrust. Het is alsof je zorgeloos, met groot vertrouwen door het leven gaat, in volmaakt besef dat je gedragen wordt door de liefde zelf.

Deze eenheidsstaat wordt opnieuw ervaren als je geen schuldbesef meer ervaart. Kort gezegd, wanneer je de onschuld in jezelf en in iedereen ziet. Het volle besef dat niets en niemand jou kan schaden, dat het alleen jouw gedachten zijn die je pijn kunnen doen. En juist die gedachten blijken niet waar te zijn. Wat niet waar is, daar wordt niet langer in geloofd, niet langer in geïnvesteerd. En zo verdwijnen deze gedachtewolken letterlijk als sneeuw voor de zon. Met als resultaat een gelukkige staat van Zijn.

Betekent dit dan dat je niets meer voelt? Allerminst. Je maakt nog altijd de persoonlijkheid mee en wat die ervaart. Echter de identificatie met die persoonlijkheid, met wat die persoonlijkheid denkt en voelt, valt weg. In essentie valt identificatie met 'schuld' weg. En als oordeel en veroordeling (schuld) wordt doorzien en vrijwillig wordt losgelaten, ontstaat de vrijheid om te ontdekken dat eenheid alles is wat er is. En dit is wat liefde is. Liefde is eenheid. Eenheid is liefde. Hemel op aarde.

Wat zijn jou ervaringen? Laat het me gerust weten via:
[peter@peterwinteraeken.nl`](mailto:peter@peterwinteraeken.nl)