



Wonderstudies

### Wat gebeurt er als ik vergeef?

In waarheid gebeurt er niets. Waarheid blijft onveranderlijk. Vergeving neemt slechts weg wat waarheid (liefde) in de weg staat. In feite is het dat waar de Cursus over gaat. Ik word me bewust van zelf opgeworpen blokkades en die vergeef ik.

### Wat gebeurt er nog meer als ik vergeef?

Vergeving biedt ware waarneming. Hoe meer ik vergeef, hoe meer waarheidsgetrouw ik ga zien. En eigenlijk is het niet een kwestie van meer vergeven: ik vergeef of ik vergeef niet. En doe ik dat dan ga ik helderder zien, met de ogen van Liefde. De Cursus noemt dat de visie van Christus.

### Wat houdt de visie van Christus in?

Enkelvoudige, eenvoudige waarneming! Ik zie alleen wat er in waarheid is – en niet wat er niet is. De Cursus zegt dat de visie van Christus geen gril is die ik zo nu en dan hanteer, want dan gaat de betekenis van wat deze visie mij kan bieden, voor mij verloren. Deze eenvoudige waarneming is altijd helpend en genezend van aard: voor alle betrokkenen waar die op rust. En dat is iedereen!

## Ogen die gehuild hebben, zien beter!

'Vergeven, hoe doe je dat?' was in MIC Magazine 2/15 het thema van deze rubriek. Ik heb toen een aantal vergeevingsvormen voor het voetlicht gebracht. Cursisten reageerden enthousiast en vonden het fijn om uit verschillende vormen van vergeving te kunnen kiezen. De meeste zijn bekend en sommige fris en nieuw. Het gedachteproces uit Gary Renards boek *De verdwijning van het Universum* is ook een prachtige en volledige manier van vergeven:

*Jij (...naam) bent daar niet echt.  
Als ik denk dat je schuldig bent of de oorzaak van het probleem,  
en als ik je verzonnen heb,  
dan moeten de vermeende schuld en angst in mij zitten.  
Aangezien de afscheiding van God nooit gebeurde,  
vergeef ik ons allebei voor wat we niet echt hebben gedaan.  
Nu is er alleen onschuld,  
en verbind ik mij met de Heilige Geest in vrede.*

### En wat als ik vergeven heb?

Jezus zegt dat ik duizend-maal-duizend-keer moet vergeven. Dat is beeldspraak om te benadrukken dat vergeving mijn ware functie is. Werkboekles 62 zegt: *Vergeving is mijn functie als licht van de wereld.* En les 66: *Mijn geluk en mijn functie zijn één.* Ik concludeer hieruit dat als ik vergeef, ik geluk ervaar. Dat is inderdaad mijn ervaring. Elk mens wil gelukkig zijn – en de manieren van het ego om te trachten geluk te ervaren zijn velerlei. Met één stelregel: Zoek en vind niet! Het geluk waar de Cursus over spreekt, is bestendig geluk. Geluk dat niet verandert of afhankelijk is van iets of iemand buiten mij. En de manier om dit eeuwigdurend geluk te kunnen gaan ervaren is door vergeving. *Vergeving biedt alles wat ik wens* en is de sleutel tot geluk (les 122/121).

De Cursus zegt in werkboekles 137: *Wanneer ik genezen word, word ik niet alleen genezen.*

### Wat ziet Christus?

Christus ziet Christus, of in gewone mensentaal: Liefde ziet Liefde. Vergeving zorgt ervoor dat de persoonlijke interpretatie van wat ik zie (de oordelen en overtuigingen die de persoonlijkheid gevormd heeft en blijft projecteren) stopt. Ik zie louter in alles en iedereen en in mezelf, de uitbreiding van Liefde óf een roep om liefde! Dat is heilige, helende waarneming. Die uitbreiding van liefde is Christus en dat is wat wij allen in waarheid zijn: scheppingen van liefde. De afmattende, veelvoudige waarneming van het ego valt weg. Deze visie van Christus beschikt over de macht om door alle vormen heen te kijken. Zij ziet alleen de inhoud (liefde) daarachter. De vergeven denkgheest ziet een vergeven wereld en is gereedgemaakt om zich God te herinneren. Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat wil zeggen, dat ik eerst de Zoon (de uitbreiding van liefde) herken in alles en iedereen. Daarmee herken ik in mezelf dat ik Liefde ben.

Ik sluit af met woorden van een jong meisje tijdens de begrafenis van haar opa. Woorden die haar opa tegen haar had gesproken toen zij in een moeilijke periode zat: Ogen die gehuild hebben, zien beter!

*Onze Vader, zegen onze ogen vandaag. Wij zijn Uw boodschappers en we willen naar de schitterende weerspiegeling van Uw Liefde kijken die in alles straalt.* (Wdl.163.9:1-2)

Peter Winteraeken  
www.peterwinteraeken.nl